



## Almanya'da çok konuşulan o futbol takımı hangisi?

■ Geçenlerde eski bir tanıdık telefon etti. Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu. Almanya'da yaşıyormuş, ailecek oraya yerleşmişler. Gazetemizi internetten düzenli takip ediyormuş. "Acaba neden aramıştır" diye düşünürken, pat "İddia oynuyor musun?" diye sordu. "İddia, at yarısı gibi şeylerle işim olmaz" dedim. Devam etti...



■ M. Tanzer Ünal'ın yazısı 5'te



# Almanya'da çok konuşulan o futbol takımı hangisi?

Geçenlerde eski bir tanıdık telefon etti. Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu. Almanya'da yaşıyormuş, ailecek oraya yerleşmişler. Gazetemizi internette düzenli takip ediyormuş. "Acaba neden aramıştır?" diye düşünürken, pat'iddia oynuyor musun?" diye sordu. "İddia, at yarısı gibi şeylerle işim olmaz" dedim. Devam etti... "Belli, ilgin olmadığı belli, ilgin olsaydı hemen uyanır, haber yapar, üzerine gidersin..." "Daha açık konuşsana, neyi anlatmak istiyor-sun?" "Sizin orada bir futbol takımı var, bu takım zik-zaklı sonuçlar alıyor. Bir bakıyorsun yerlerde sürünen bir takıma kendi evinde yeniliyor, bir bakıyorsun zirvedekini deplasmanda deviriyor..." "Futbol bu, sürpriz sonuçlar her zaman olur..." "Olur da, bunun sürprizle filan ilgisi yok. İşin



**M. Tanzer ÜNAL**

tanzer\_unal@hotmail.com  
#tanzerunal41  
Fax: (262) 322 75 55

İNİNDE BAŞKA DÜMENLER VAR. BEN BURADA SÜREKLİ BAHİS OYNUYORUM. SİZİN O TAKIM BURADA HERKESİN DİLİNDE. BÜYÜK PARALAR YATIRIYORLAR, BÜYÜK PARALAR KALDIRIYORLAR. UNUTMA, ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ." "Bütün bunları bana neden söylüyorsunuz? İşin içinde bit yeniği varsa, elinde bilgi ve belge varsa, ihbar etsene..." "Neden ihbar edeyim ki, ben de para kazanıyo-

rum. Birileri düzen kurmuş, ben de bu düzeni sezip, şifreyi çözüp işime bakanlardanım..." "Ben ne yapabilirim?" "Hiç, bilgin olsun, ben de izmitliyim, kentimizin ismini kirletiyorlar. Bu yönüyle işin üzerine gidebilirsin."

★★★

Almanya'daki eski tanıdıkla aramızda böyle bir konuşma geçti. Telefonu kapattıktan sonra, "o takım" hangisi olabilir, düşünmeye başladım, arkadaşların fikrini aldım. Futbola yakından ilgili değilim, ama o takımı bulmada zorluk çekmedim. Yazık! Demek ünü taa Almanya'ya kadar yayılmış. Neyse, bir olayı bu yazıyla not düşmüş oldum. "O takımı" izlemeye hep beraber devam edelim.

## Aklın yolu bir

Hafta başında Haber Müdürümü Bülent Ekinci, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ı aramış... "Başkan, 8 Mart programı nasıl? Genel Başkan Kemal Kılıçda-roğlu, il binasını açmadan önce ve açıldıktan sonra nerelere gidecek?" Cengiz Sarıbay'ın cevabı... "Genel başkan 8 Mart'ta gele-miyor. Açılışı da Tanzer Bey'in yaz-dığı gibi referandumdan sonraya erteledik. Yeni il binasına taşınaca-ğız, ama açılış yapmayacağız. Ni-san sonu gibi açmayı planlıyo-

ruz..." Bence, Kılıçda-roğlu'nun gelme-mesi de, açılış referandumdan sonraya bırakılması da iyi oldu. Aklın yolu bir! Referandum çalışmalarının tam en yoğun olduğu dönemde, CHP'lilerin "birbirlerine keyif ba-ğışlama" lüksü olamazdı. Daha önceki yazımda değindi-ğim gibi, il binası açmak, referan-dumda "hayır" yazmazdı. Zaman israfıydı, açılışın yapıl-maması CHP yönünden iyi oldu.

## Devlet Bahçeli, ne demek istedi?

Görünen, MHP'de iktidar-mu-halefet çekişmesi iyice tatsızlaşıyor. Gazeteciler, Devlet Bahçeli'ye Si-nan Oğan'a yapılan saldırıyı soru-yorlar. Cevap, "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz." Haydi, buyurun bakalım! Bu sözler, bir parti genel başkanı-na yakışan sözler olabilir mi? Hem de böyle bir dönemde. Herkesin birbirini boğazlamak için fırsat kolladığı bir dönemde... "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz"

sözünü nasıl yorumlamak gerekir? ● "Saldırdı, ama yarım bıraktı, bu-nun devamını getirmeli" şeklinde mi? ● "Sadece saldırdığına göre, de-vamını getirmediğine göre, saldıran ülkücü değildir" şeklinde mi? Bence, birinci şık Devlet Bahçeli'nin söylemek istediğine daha yakın. Hangi şık olursa olsun, ikisi de vahim! İnsan bir "Geçmiş olsun" der, "Saldırını kınıyorum" der. Demek iktidar hırsı; liderlerin gö-zünü kör, vicdanını sağır ediyor.

## Yönetimin "milli" olması, nasıl bir şey?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye Bilişim Vadisi konusunda soru önergesi vermiş. Sorular şöyle: ● Bilişim Vadisi'nde yönetim değişikliğine neden gerek duyulmuştur? ● Eski yönetimde, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda Kocaeli Valisi Güzeloğlu, Başkan Yardımcılığı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Karaos-manioğlu bulunurken, bu isimlere yeni yönetim-de neden yer verilmemiştir? ● Hisse dağılımına bakıldığında Kocaeli'nin payı yüksek iken, neden bu kurumlar yönetimde bulunmamaktadır? İstanbul Sanayi Odası Başkan-ını yönetimde bulunurken, Kocaeli neden yoktur. ● Yönetim değişikliği tekrar gözden geçirile-rek, Kocaeli'den oda başkanları ve yerel yön-e-timden isimlere yönetimde yer verilecek midir? Bakanlığın soru önergesine verdiği cevabı okudum. Gördüm ki, hisse dağılımı büyük oranda de-ğişmiş. ● Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 20 olan hissesi, yüzde 1.52'ye düşmüş.

● Gebze Teknik Üniversitesi'nin yüzde 15 olan hissesi, yüzde 27.35'e yükseltilmiş. ● KOSGEB'in hissesi yüzde 5'miş, yüzde 25.63 olmuş. ● Türk Standartları Enstitüsü'nün yüzde 20 olan hissesi, yüzde 1.61'e düşürülmüş. ● TÜBİTAK'ın yüzde 35 olan hissesi, yüzde 43.39'a yükseltilmiş. ● Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Oda-sı, Gebze Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası'nın yüzde 1 payları, yüzde 0.08'e düşürülmüş. ● Bilişim Vadisi'ne iki yeni ortak alınmış. TOSB'a 0.08, Kocaeli Üniversitesi'ne ise 0.01 pay verilmiş. Soru önergesine verilen cevapta yeni paylar belirtildikten sonra şöyle deniliyor: ● Yönetim değişikliği, bir nöbet değişimidir. ● Kocaeli'de görevli bazı yönetim kurulu üye-lerinin yeni yönetimden dışlandığı gibi bir iddia asılsız ve üzüntü vericidir. ● Nihayetinde bu milli bir projedir, yönetimin şu veya bu şehirden olması önemli değil, milli ol-ması esastır.

Cevaplar nasıl ama! "Milli" vurgusu yapılıncaya, bütün sorulara cevap verilmiş sayılıyor. "Milli" vurgusu yapılıncaya, orada duracaksınız! Paylar neden değiştirilmiş? Eskiden neden böyle dağıtılmış, şimdi neden böyle? Yapılan ihalelerin durumu ne? O genel müdür hâlâ görevine devam edecek mi? Sorulmamış, ama insan Bilişim Vadisi'nin geleceği için bu sorulara da açıklık getirir. Sonra, Bilişim Vadisi ile Kocaeli kamuoyu arasındaki iletişim sıfır. Burnumuzun dibindeki bu çok önemli pro-jede ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Kapalı kutu! Hiçbir şey şeffaf değil. Bir devlet kurumu, bir devlet şirketi; "hesap verebilir" olmalı! Şimdiye kadar bu kurumla ilgili suçlayıcı onlarca yazı yazdık, tık çıkmadı. Bakalım, yeni yönetimin anlayışı nasıl olacak?